

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΣΤΡΑΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ :
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚ. ΚΙΤΣΙΚΗΣ

ISSN 1107-3063. Υπεύθυνος συμφώνως τῷ νόμῳ : Δημ. Ν. Κιτσίκης - Αλληλογραφία καὶ συνδρομές : Κώστας Σαρδέλης, Ἐλ. Βενιζέλου 15, Κάτω Πεύκη, 151 21- Αθήνα. Τηλ. 8054362. Συνδρομές : 2.000 δρχ. ετησίως γιὰ 4 τεύχη. Κατάθεση, Ἐθνικὴ Τράπεζα, ἀριθ. λογ. 123.776.67691

Ποῖοι εἶναι οἱ φίλοι μας στὴν διεθνῆ πολιτικὴ Συμβουλὴ γιὰ τὸν ἐπερχόμενο αἰῶνα τοῦ Ἑθνους

α) Φίλοι καὶ ἀδελφοί :

(Στὸ περασμένο τεῦχος παρουσιάσαμε τοὺς τέσσερις ἐχθροὺς ποὺ ἀπειλοῦν τὸν ἑλληνισμό : ΗΠΑ καὶ πολυεθνικὲς, Πάπας, Εὐρωπαϊκὴ Ἐνωση, ἰσλαμισμός. Στὸ παρὸν παρουσιάζουμε τοὺς φίλους μας)

Φίλοι στὴν διεθνῆ πολιτικὴ δὲν ὑπάρχουν. Κάθε ἔθνος ἔχει τὰ δικά του ἀποκλειστικὰ συμφέροντα. Ἐπιπλέον, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἐσωτερικὴ πολιτικὴ, ὅπου ὁ νόμος ἐπιβάλλεται ὑποχρεωτικῶς σὲ ὅλους τοὺς πολίτες, στὴν διεθνῆ πολιτικὴ προέχουν τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα τοῦ κάθε ἀνεξαρτήτου κράτους, ποὺ εἶναι ἐλεύθερο νὰ μὴν ὑπογράψῃ διεθνεῖς συμφωνίες. Τὸ διεθνὲς δίκαιο ἐπιβάλλεται μόνον στὸ ἀσθενὲς κράτος -ἐφ' ὅσον ὁμως τὸ θέλησῃ ἢ μεγάλη δύναμις- ἐνῶ αὐτὴ αὐθαιρετεῖ, χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ δυνατότης νὰ τῆς ἐπιβληθοῦν κυρώσεις.

Ἐπὶ τοῦ ὅτι ὑπάρχουν ὁμως σύμμαχοι οἱ ὁποῖοι, ἐξ ὀρισμοῦ, εἶναι προσωρινοί. Αὐτοὺς τοὺς προσωρινοὺς συμμάχους τοὺς ὁποῖους ἔχουμε ὑποχρέωση νὰ ἐπιλέγουμε κάθε φορὰ σὲ σχέση μὲ τὰ συμφέροντα τοῦ Ἑθνους, συνηθίζουμε νὰ ὀνομαζόμαστε φίλους.

Ἐὰν δὲν ὑπάρχουν πραγματικοὶ φίλοι γιὰ τὸ ἔθνος ὑπάρχουν ὁμως ἀδελφοὶ μὲ τοὺς ὁποῖους ἡμπορεῖ νὰ μαλώνουμε ἀλλὰ ποὺ δὲν παύουν νὰ παραμένουν σὰρξ ἐκ τῆς σαρκὸς μας. Οἱ Ἕλληνες δὲν εἴμεθα ἀνάδελφοι.

Πρωτίστως ἔχουμε τοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς μας, ὅλους τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς ἀνὰ τὸν κόσμον καὶ συγκεκριμένα τοὺς Ρουμάνους, τοὺς Σλαῦους καὶ τοὺς ὀρθοδόξους Ἀραβες. Κατόπιν τούτου, ἔχουμε τοὺς Τούρκους καὶ τοὺς Ἀλβανοὺς οἱ ὁποῖοι, εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι, εἶναι συνδεδεμένοι ἀπὸ αἰῶνες μὲ τὸ πεπρωμένο τοῦ ἔθνους μας. Ἡ Ὄθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ὑπῆρξε οὐσιαστικὰ μιὰ ἑλληνοτουρκικὴ ὑπόθεση. Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση ὑπῆρξε μιὰ ἑλληνοαλβανικὴ χριστιανορθόδοξη προσπάθεια. Ἀλβανοὶ καὶ Τούρκοι ἡμπορεῖ νὰ εἶναι ἀντίπαλοί μας, ξένοι ὁμως δὲν εἶναι.

(συνέχεια στὴν σελ. 2)

Οἱ Ἀλβανοὶ ἀδελφοί μας

"Ἡ Ἀλβανία ἀποτελεῖ τὸ δυτικότερον καὶ ἀναπόσπαστον μέρος τῆς γεωγραφικῆς μονάδος, ἣς κέντρον ἔχουσα τὸ Αἰγαῖον καὶ ὄρια τὴν Ἀδριατικὴν, τὴν Μεσόγειον, τὸν Κιλικιανὸν Ταῦρον, τὴν Μεσοποταμίαν, τὴν Ἀρμενίαν, τὸν Εὐξείνιον καὶ τὰ Καρπάθια, ἀποτελεῖ τὴν καθ' ἡμᾶς Ἀνατολήν, ἣς οἱ λαοὶ ἔχουσι τὸν αὐτὸν τρόπον τοῦ αἰσθάνεσθαι καὶ σκέπτεσθαι καὶ ἐνεργεῖν, καὶ διετέλεσαν πάντοτε ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος". Ἐτοί ὀρίζει τὴν Ἀλβανία ὁ πρῶν ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρυσάνθος, ὁ ἀπὸ Τραπεζοῦντος.

Στὰ μέσα τοῦ ΙΓ' αἰῶνος, ἡ ἀντίθεση πρὸς τὴν σερβικὴ

(συνέχεια στὴν σελ. 6)