

# ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

## ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΣΤΡΑΣ

### ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚ. ΚΙΤΣΙΚΗΣ

ISSN 1107-3063 Υπεύθυνος συμφώνως τῷ νόμῳ : Δημ.Ν.Κιτσίκης - Άλληλογραφία : Κώστας Σαοδελής, Έλ. Βενιζέλου 15, Τ.Κ. 151 21, Κάτω Πεύζη, Άθήνα. Τηλ. 805-4362 καὶ Prof. D. Kitsikis, Dept. of History, University of Ottawa, K1N-6N5, Canada. Fax : (00-1-613) 5625995

### Ποῖοι οἱ ἐχθροὶ καὶ ποῖοι οἱ φίλοι μας *Συμβουλές για τὸν ἐπέρχόμενο ἀγῶνα τοῦ Ἑθνους*

#### α) Ἑλληνοκεντρισμός καὶ παγκοσμιμός :

Ἑλλάς σημαίνει πολιτισμός καὶ ἔχει *πλανητική* διάσταση. Εἶναι ἡ μητέρα ὄχι μόνον τῆς Δύσεως ἀλλὰ καὶ τῆς Ανατολῆς, τοῦ Βορρᾶ καὶ τοῦ Νότου. Στὰ μάτια ἐνὸς ὑποτιθεμένου ταξιδιώτου ἀπὸ τὸ διάστημα, ἡ ἐξαφάνιση τῶν ἀγγλικῶν δὲν θὰ σημάνη τὸ τέλος τοῦ πολιτισμοῦ τῆς γῆς ἐνῶ ἡ ἐξαφάνιση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης μὲ τὸ ἀπαραίτητο ὑπόβαθρο τοῦ ἑλληνικοῦ πολυτονικοῦ ἀλφαβήτου καὶ τὸν ὀμφάλιο λῶρο τῆς πατρίδας παραδοσιακῆς γλώσσης, τῆς λεγομένης "ἀρχαίας", σίγουρα θὰ θέση τὴν ταφόπετρα πάνω στὸ κουφάρι τοῦ παγκοσμίου πολιτισμοῦ. Ἡ τερρατία ἀξία τῶν κινεζικῶν ἀφορᾶ μόνον τὸν πολιτισμὸ τῆς Ἄπω Ανατολῆς καὶ συνεπῶς τὰ κινεζικά δὲν ἔχουν τὴν παγκόσμια πολιτιστικὴ ἐμβέλεια τῶν ἑλληνικῶν. Ἐφ' ὅσον δὲν ἐξαφανισθεῖ ἀπὸ κατακλυσμὸ ὁ πολιτισμὸς τοῦ πλανῆτου μας, καὶ ἐφ' ὅσον ἀποτύχουν οἱ σημερινοὶ Γραϊκῶλοι ποὺ κρατοῦν τὰ ἡνία τῆς ἑλλαδικῆς κοινωνίας, προβλέπω πὼς κάποτε θὰ θεωρηθῆ αὐτονόητο νὰ ἀλλάξῃ ἡ ὀνομασία "Γῆ" σὲ "Ἑλλάς" καὶ νὰ ἐπιβληθοῦν ὡς παγκοσμία ζωντανὴ γλώσσα -προφορικὴ καὶ γραπτὴ- τὰ παραδοσιακὰ (τῆς Καινῆς Διαθήκῆς) ἑλληνικά. Ὅσο γιὰ τὴν *ἐδαφικὴ* διάσταση τοῦ ἑλληνισμοῦ, αὐτὴ εὐρίσκεται μεταξὺ Ἀδριατικῆς καὶ Καυκάσου καὶ ἡμπορεῖ νὰ ὀλοκληρωθῆ *μόνον* μὲσω

μῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας -καὶ ὄχι ὀμοσπονδίας- ἡ ὀποία θὰ βασίζεται στοὺς ἑλληνορθόδοξους καὶ τοὺς ἀλεβήδες.

(συνέχεια στὴν σελ. 2)

### Χωρὶς τὴν Ἑνδιάμεση Περιοχὴ εἶμαστε ἀνάπηροι, μὲ πατερίτσα

Ὅπως ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ἔχουμε στραμμένο τὸ βλέμμα μας πρὸς τὴν "κάτω" Ἱερουσαλήμ, πρὸς τὰ Χριστοτόπια, εἶσι πρέπει καὶ ὡς Ἑλληνες, ὡς Ρωμηοί, νὰ ἔχουμε τὸ βλέμμα μας στραμμένο καὶ πρὸς τὴν Ανατολή, τὴν "καθ' ἡμᾶς", ὄχι τὴν "λάγνα", καὶ εἰδικότερα πρὸς τὴν Ανατολικὴ Θράκη καὶ τὴν Μικρὰ Ἀσία, μὲ σκοπὸ, ὀπως γράφαμε στὸ προηγούμενο σημειῶμά μας, τὴν γεφύρωση τοῦ "Ἑνδιαμέσου χώρου".

Τὸ πὼς θὰ γίνῃ αὐτὸ εἶναι ἄλλη ἱστορία -πάντως ὄχι, πρὸς Θεοῦ! - μὲ ὀποιαδήποτε σχέση καὶ συνεννόηση μὲ τοὺς Τούρκους ποὺ ἔχουν ὑπὸ τὴν κατοχὴ τοὺς τὰ μέρη αὐτὰ τῆς Ἑνδιάμεσης Περιοχῆς, ἀλλὰ μὲ ἐπιδιώξεις ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν πληθυσμιακὴ ἰδιαιτερότητα τῆς περιοχῆς αὐτῆς καὶ συγκεκριμένα μὲ τοὺς ἀλεβήδες, ποὺ δὲν ἔχουν καμμία ἀπολύτως σχέση μὲ τὸ Ἰσλάμ, ἀλλὰ εἶναι σφοδροὶ ἐχθροὶ τοῦ Ἑπίσης, μὲ ἔνα

(συνέχεια στὴν σελ. 4)